



הצגה



# סצנה 1

(משתתפים: מדריך, חניך, חניכה, מוטי, 3 חברים שלבושים בדיוק כמו מוטי.)

תפאורה: מעגל כסאות, המדריך במרכז.

**מדריך:** אז מה למדנו היום?

**חניך א':** שכיף לשחק ביחד!

**חניכה ב':** לאא.. שכיף לשחק עם מי שהוא לא בדיוק כמוני!

**מדריך:** נכון מאוד שלומית! בכל הפעולה ראינו שבעצם היופי והכף זה כשלא כולם אותו דבר. ככה כל אחד מוסיף מהגוון המיוחד שלו לקשת הצבעונית והיפה!

**מוטי:** (יושב עם 3 חברים שלבושים אותו דבר, צוחק) כן שמעתם אורי, נעם ועידו? זה מאוד משעמם כשכולם אותו דבר.. (צוחק שוב)  
(יוצאים כולם מהבמה, לוקחים איתם את הכסאות)





# סצנה 2

נפסתפים: אמא, מוטי, מחזיק שלט.

תפאורה: חדר, פלאפון, שלט "כעבור 3 שעות"

**מוטי:** (משחק בפלאפון) נו תבוא לפה! לאא לפה! אוף נפסלתי..

**אמא:** מוטי! תעזוב כבר את הפלאפון! אתה סתם מבזבז את הזמן.

**מוטי:** (משחק בפלאפון) רק עוד קצת אמא. הכל בסדר. אני ממש לא מבזבז את הזמן. אל תדאגי לי.  
(מישהו עובר עם שלט "כעבור 3 שעות")

**מוטי:** (זורק את הפלאפון) אוף אמא נמאס לי. זה באמת בזבז זמן. מה אפשר לעשות?

**אמא:** (שמחה) איזה יופי! בדיוק סבא התקשר, הוא צריך עזרה כי סבתא נסעה לחיפה.

**מוטי:** (חושב) טוב בסדר.. שמוליק המדריך אמר שחבורה טובה זאת חבורה שגם עוזרת ביחד, ועושה דברים משמעותיים!  
רגע אבל צריך שגם אורי, נעם ועידו יבואו! את יכולה להתקשר להורים שלהם?





**אמא:** בטח! (לוקחת את הפלאפון, מתקשרת)

אמא של אורי! מה שלומך? מוטי נוסע לסבא שלו לעזור לו,

אורי רוצה להצטרף? לא? חבל.. (מנתקת) לא נורא מוטי!

בטוח נעם ועידו יוכלו!

(מתקשרת) אמא של נעם! מה שלומך? מה נעם בבית חולים?

ביחד עם עידו? אוי ואבוי. כן בטח רפואה שלמה!

**מוטי:** (יושב מבואס) אוף אמא מה נעשה? מי יבוא איתי?

**אמא:** יש את החבר החזק הזה שלך.. נו איך קוראים לו? יצחק? לא

לא יעקב. כן יעקב החזק!

**מוטי:** לא אמא הוא לא חבר שלי. הוא רק מרביץ לכולם.

**אמא:** לא יכול להיות! אני עכשיו מתקשרת לאמא שלו. הוא בטוח

ישמח לעזור.

(מתקשרת) היי אמא של יעקב החזק! מה שלומך? תשמעי מוטי שלי

ישמח שיעקב יצטרף אליו לעזור לסבא שלו! מה דעתך? כן? איזה

יופי! בטח נשמח שגם נחמן החכם יצטרף! מעולה עוד רבע שעה הם

יגיעו?

**מוטי:** (מופתע) אבל אמא! נחמן הזה סתם חנון שאף אחד לא

מתייחס אליו. ובכלל מה אני אעשה איתם? אני לא חבר שלהם.

**אמא:** אל תדאג, אני בטוחה שתהנו! (מחבקת אותו ושניהם יוצאים

מחובקים מהבמה)





# סצנה 3

(מסתתפים: מוטי, יעקב החזק, נחמן החכם, סבא.)

תפאורה: סופר, רשימה בתוך הנעל של סבא, בקבוק יין על מדף, חלב מצ סוגים, מעט עגוביות, תפוחים ומצרכים לקנייה)

(הולכים שלושתם ביחד לכיוון סבא, כל אחד הולך בנפרד, לא מדברים אחד עם השני. מוטי מבואס)

**סבא:** שלום ילדים! איזה יופי שבאתם לעזור לי! תשמעו המשימה שלנו היום היא לסיים את הקניות לשבת! הכנתי לכם פה רשימה, רגע איפה שמתו אותה? (מחפש בחולצה, במכנסיים, בסוף מוציא מהנעל) הנה היא! אז הכנתי לכם רשימה, צריך לסיים את הקניות כמה שיותר מהר! בסדר? כל הכבוד לכם! צדיקים!

(יוצא מהבמה)

**מוטי:** (לוקח את הרשימה) אוף אני לא מצליח להבין מה כתוב פה.. באיזה שפה זה?

**נחמן:** (מסתכל מאחורי הכתף של מוטי) אולי, אולי אני יכול לעזור. אני חושב שזה בכתב גדולים פשוט.. הנה בוא תיתן לי! אוקי, כתוב פה שצריך בקבוק יין. אתם רואים בקבוק יין?

**יעקב:** (מסתכל מסביב) הנה שם! (מצביע על הבקבוק)

**מוטי:** (רץ לכיוון שיעקב הצביע עליו, מנסה להגיע לבקבוק ולא מצליח) זה נורא גבוה! אני לא מצליח.

**יעקב:** אני חושב שאני מגיע! בוא ננסה ביחד!





(מוריד את הבקבוק)

**מוטי:** יופי יעקב! עכשיו בואו מפה, אני חושב ששם יש חלב. (רצים

אחריו)

**יעקב:** (מסתכל מסביב) רגע אבל יש פה כמה סוגים של חלב. מה

עדיף?

**מוטי:** (חושב, מרים אחד ביד) אולי זה? יש לזה צבע יפה!

**יעקב:** (צוחק) מוטי לא בוחרים חלב לפי צבע..

**נחמן:** (מסתכל על המחירים של החלב. מרים אריזה אחרת) אני

חושב שהחלב הזה עדיף. הוא במחיר הכי נמוך.

**מוטי:** (חושב) זאת באמת סיבה הגיונית לבחור חלב! צודק.

(רצים שלושתם ביחד, לוקחים מהעגבניות, התפוחים והמצרכים

שיש)

**יעקב:** (עייף) זהו אני חושב שסיימנו! בואו נלך לקופה.

**נחמן:** (מפחד) רגע אבל מי ישלם? אנחנו ילדים, הם לא יאמינו לנו..

**יעקב:** הוא צודק! מה נעשה?

**מוטי:** (מחייך) אל תדאגו! אני בוגר מאוד, ואנחנו בשליחות של סבא.

אנחנו לא מפחדים מאף אחד. אני אדבר עם הקופאית, יהיה בסדר!

**יעקב:** מעולה!

(מרוצים, יוצאים יחד מהבמה)





# סצנה 4

(משתתפים: אמא, מוטי.)

(תפאורה: חדר, כיסא)

(מוטי נכנס בריצה, מחייך. אמא יושבת וקוראת ספר)

**מוטי:** ואוו אמא את לא מבינה איזה כיף היה! עזרנו לסבא עם הקניות בסופר. ובכלל לא היה כזה נורא עם יעקב ונחמן. אפילו היה די נחמד!

**אמא:** באמת? אני שמחה לשמוע! מה היה?

**מוטי:** היינו צריכים לקנות כל מיני דברים, ועזרנו אחד לשני! יעקב נורא חזק וגבוה, אז הוא עזר לסחוב ולהביא את הדברים. נחמן ממש חכם! הוא בחר את החלב לפי המחיר הזול! ואני בכלל רציתי לבחור חלב באריזה מגניבה. (צוחק)

**אמא:** איזה יופי חמוד שלי! ובמה אתה עזרת?

**מוטי:** (מתבייש אבל מחייך ומרוצה) אהה אני הלכתי לשלם לקופאית ולא פחדתי בכלל, כי אני ילד גדול ובוגר מאוד! יעקב ונחמן פחדו ורק אני לא פחדתי.

**אמא:** גיבור שלי!

**מוטי:** (קופץ) ואוו אמא זה היה היום הכי כיף בעולם!

יעקב, נחמן ואני החברים הכי טובים עכשיו!  
אפילו יש לנו שם לחבורה! חבורת הסופר-על!!

(אמא צוחקת, יוצאים יחד מהבמה)

